

Styringheim

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

Styrelsen

Har under året bestått av:

Ordförande: Emma Holmqvist

Vice ordförande: Sebastian Gamero

Sekreterare: Malin Sjöstedt

Kassör: Martin Eriksson

Materialförvaltare: Daniel Hallgren

Övriga ledamöter: Roger Heinanen och Ralf hoas

Ersättare: Oscar Hedin och Ylva Virgin

Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under kalenderåret.

Revisor: Björn Sundberg, ersättare John Friederich.

Valberedning: Madeleine Mackay och Sean Mackay

Årsmöte: Årsmöte hölls den 24 mars 2019

Medlemmar

Antalet medlemmar över 13 år var 84, under 13 år 8.

Baroniet Styringheim, AS XXXIII/AS XXXIV

Sittande baronpar under året var Ejsarves Märta och Edmund. Fenja och Skafte vann storstyringkampen och blev på Luciafesten Styringheims nya baronpar.

Ämbetsmän

Drots: Esla från Aos (Emma Holmqvist)

Hemsnidare: Danel Udalschou (Daniel Hallgren)

Historiker: Skafte Vaghorne (Petter Åkeson)

Hästmark: Ejsarves Märta (Ellen Norrby)

Härold samt krönikör: Gríma in Rauda (Isabelle Wårfors)

Marsk: Fenja (Malin Sjöstedt)

Präntare: Adorian Piroska (Edit Mag)

Skattmästare: Morten kanik (Martin Eriksson)

Skråhållare/MoAS: *Vakant*

Event och aktiviteter

Mars

Föreningen hade sitt årsmöte på Orionskolan.

Maj

Många Styringar åkte till Knäckebrödskriget i Attemark. Några ordnade med egen resa och andra organiserade resegrupp som hjälptes åt med transporter och bokning av resa.

Det anordnades en kurs i skotillverkning, under ledning av Erik Dalekarl, med ett antal deltagare från Styringheim.

Augusti

Föreningen gjorde sin andra Styringheim camp ihop med Medeltidsveckan. Både baronpar och Nordmarks furstepar gästade campet. Furstetorneringen hölls under veckan och ett nytt furstepar, Jovi och Stigot, kröntes. Flera fightingtorneringar och bågskyttetävlingar anordnades under veckan.

Avtalet med Medeltidsveckan innebär att Veckan står för allt det praktiska med lägret, det som tidigare vilat på vår autokratgrupp. Vi kan odelat ägna oss åt innehållet på lägret och "drömmen". Enligt avtalet mellan Styringheim och Medeltidsveckan erhåller Styringheim viss procent på lägeravgiften för lägrets aktiviteter. Autokrater var Roger Heinänen, Ralf Hoas, Malin Sjöstedt, Ylva Wirgin och Oscar Hedin.

Genom bokningssystemet Tickster såldes lägerbiljett till 108 vuxna och 24 barn. Det var betydligt färre än förra året (167 vuxna, 41 barn).

September

Storstyringkampen anordnades på Lojsta. Fenja och Skafta vann kampen och fick överta storstyringskinnen av baronparet. Tre nya medlemmar närvarade på detta som sitt första event och ett 20-tal "gamlingar" deltog därtill. Baronparet Märta och Rasmus autokratade. 18 betalande vuxna deltagare.

December

Luciafesten med baroninvestitur och en riddarvigilia anordnades. Förutom furstinnan Jovi och vårt eget baronpar, gästade även kung Vitus.

Styringheims Lucia hölls samma helg som Medeltidsveckans Medeltida Jul. Deltagarna i Lucia-eventet erhöll av Medeltidsveckan rabatterat pris på Medeltida Jul

Den sedvanliga auktionen inbringade skatt om 1940 kr, som Styringheim enligt tradition skänkte vidare åt Nordmark.

Vid lördagskvällens bankett tog vårt nya baronpar i bruk nysmida knivar, tillverkade av Rasmus Rasmussen. Styringheim hade även beställt två knivar åt Nordmarks furstepar som skänktes dem under hovet.

Under hovet vid banketten överräckte John smed till baron Skafta det ceremonisvärd han smitt och i vilket Styringehims ursprungliga svärd var inlagt i klingan, som var damascenad.

Autokrater: Renike Tucher, Styr Gizurrson och Görel Skote.

Deltagare: 102 betalande vuxna.

Styrelsen anordnade medlemsträff på Korpens café. Ett antal av de nyare medlemmarna dök upp och medlemsträffen ägnades i första hand åt att presentera föreningen för de nya medlemmarna och informera om vad för aktiviteter som arrangeras och hur man kan bli mer aktiv om man så önskar.

Övrigt

Det har också anordnats fightingträningar i Tallunden, vid ett par tillfällen ihop med fastlandsgäster. Medlemmar har också ordnat med öppna syträffar och kalligrafiträffar där föreningens medlemmar inbjudits att delta. Under hösten pågår regelbundna syträffar, varje onsdag, i ABF's lokaler på Stenhuggaren. Ett mycket uppskattat tillfälle för medlemmarna att träffas och hantverka.

Föreningen hyr huset i Tallunden och ett varmförråd på Järnvägsgatan, samt har sedan medeltidsveckan 2019 flyttat föreningens bord/bänkar och övrigt som under de senaste åren stått hos hos Sofia och Lars i Vänge, till en container som står vid Medeltidsveckans förråd på P18.

Ekonomi

Föreningens ekonomi framgår av bokslutet. De år Styringheim ansvarat för att hålla Kajsartornet öppet har inneburit ett mycket stort ekonomiskt tillskott till föreningen. 2019 var det första år vi inte hade några medlemmar som kunde svara för Kajsartornet, vilket genast syns i den ekonomiska redovisningen. Lägret under Medeltidsveckan gav inte detta år ett sådant överskott att det kunde täcka föreningens hyreskostnader. Ur föreningens besparingar har vi, som en investering inför framtiden, satsat på nya lägerlampor och bågskytteutrusning samt matknivar till baronparet.

Visby den 26 februari 2020

Styringheims Styrelse